

Lars Levi Laestadius och den nya väckelsen

Under hans tid som kyrkoherde i Karesuando ledde svår sjukdom och sorg i familjen till ett stort livsbeslut när det gällde Lars Levi Laestadius kristna liv. Laestadius skrev själv om detta i sin tidning *Ens Ropandes Röst i öknen* (utgiven 1852–1854):

"Nu var det först en allvarlig och djup rädsla för döden, och oron för själens frälsning var nu större än oron för de överlevandes räddning". Laestadius i efterhand räknade detta som ett positivt tecken på andlig insikt och självkänedom.

En annan avgörande händelse för hans andliga liv och kristna arbete ägde rum under en besöksresa i Åsele Lappland. Här träffade Laestadius den unga samekvinnan Milla Andersson-Clementsdotter. Laestadius beskrev det så här i *Ens Ropandes Röst i öknen* (han kallar Milla här Maria): "Vintern 1844 kom jag till Åsele Lappland och här träffade jag några läsare som var av det mildare slaget. Bland dem fanns en lapps flicka som hette Maria, som öppnade hela sitt hjärta för mig, efter att hon hört altaret tala.

Denna enkla flicka hade upplevelser i nådens ordning, sådana som jag aldrig hört förut ... Hennes enkla berättelse om hennes vandringar och erfarenheter gjorde en så djup intryck på mitt hjärta att det till och med lyst till i mitt. Den här kvällen som jag tillbringade i Marias sällskap kände jag en försmak av himlens glädje."

Tillbaka i Karesuando började Lars Levi Laestadius predika på ett nytt sätt: mot synd i alla dess former, men han betonade också glädjen och friheten hos den kristna personen.

Efter 23 år i Karesuando sökte Laestadius 1849 tjänsten som kyrkoherde i den nyinrättade församlingen i Pajala. Pajala blev ett hårt och tungt arbetsfält.

Här var motståndet mot väckelsen starkare och domkapitlet fick även klagomål mot Laestadius. År 1853 ledde klagomålen till att biskopen gjorde en visitationsresa till Pajala. Laestadianerna anklagades för att störa gudstjänsterna genom sitt extatiska beteende och för Laestadius användande av grovt och smutsigt språk. Biskopen fann dock inget som ledde till något straff.

Lars Levi Laestadius var kyrkoherde i Pajala fram till sin död 1861.